



appeltjestrui

'k trok m'n witte, stoute slippers aan
om naar d'appelgaard te gaan
'k plukte, 'k verzamelde er in een zotte bui
in een ruime, sneeuwblanke trui
appeltjes, jonagold, 't staat buiten kijf,
't waren er geen vier dit keer, maar vijf
wie kan aan hen weerstaan
helemaal anders zijn ze verpakt
oeps, nu merk ik 't pas,
m'n broze nagels ...
'k had ze nog niet gelakt

© Geert Vanspauwen

Haspengouws Fruitdichter 2018-2019